



Er is iets met het cijfer 3 ...

Het was december. De dagen waren kort en het werd steeds vroeger donker. Boer Bavo was moe: hij had zijn hele leven hard gewerkt. Nu zou hij eindelijk op rust gaan. Hij wou zijn boerderij overlaten aan één van zijn 3 zonen. Maar wie van de 3 was daar het meest voor geschikt? Hij roept zijn 3 zonen bij zich. “Jullie krijgen ieder 3 zilverstukken. Wie iets kan kopen dat de hele schuur vult, krijgt de boerderij. Binnen 3 dagen wil ik jullie terugzien”.

3 dagen later stonden de 3 zonen opnieuw bij hun vader.

“Vader”, zei **de oudste**, “het is winter. Daarom heb ik eten gekocht voor de dieren. Maar omdat ik maar 3 zilverstukken had, kon ik enkel voorraad kopen voor de helft van de schuur”.

Toen zei **de tweede zoon**: “Vader, het is koud als het winter is. Ik heb dons gekocht om er dekbedden mee te vullen. Maar omdat ik maar 3 zilverstukken had, kon ik maar dons kopen voor één dekbed”.

Toen was **de jongste zoon** aan de beurt. “Vader, de nachten zijn lang en donker. Met mijn 3 zilverstukken heb ik 3 kaarsen gekocht”. De jongste zoon stak de kaarsen aan en de hele schuur werd met licht vervuld. Geen enkel hoekje bleef nog donker.

Toen wist boer Bavo aan welke van zijn 3 zonen hij de boerderij zou overlaten ...!!

Laten wij er eens over nadenken welke van de 3 zonen wij zélf zouden kunnen zijn ...



Ook Kerstmis heeft iets met het cijfer 3 vandoen ...

Openen wij onze ogen om diéper te kijken in dat Kerstgebeuren.

Beginnen we met de 3 centrale figuren in de Kerststal.

Daar is het Kind. Alleen wie klein is, wie kan worden als een kind, kan dit mysterie van Godsliefde begrijpen. **Daar is Maria.** Wie ‘ja’ zegt tegen Gods plan in zijn leven zoals Maria, kan God zien. Wie ‘nee’ blijft zeggen, kan God niet zien. Die kijkt enkel in een spiegel, die kijkt alleen naar zichzelf. **Daar is Jozef.** Hij leert ons over eigen twijfels heen te groeien om Jezus écht te kunnen zien in geloof.

Daar zijn de Herders. Het verhaal gaat dat zij ook met 3 waren ...! Kleine, onbelangrijke, arme mensen zijn het. De herders zijn zo arm dat ze niet eens aan zichzelf denken. Misschien zouden we ons meer aan de herders moeten spiegelen om God te kunnen ervaren.

Daar zijn de 3 Wijzen. Het zijn de “3 zoekers” van alle tijden, van overal. Daarom heeft men ze de kleuren gegeven: wit, geel en zwart: alle rassen van de wereld. Het zijn “geleerden” ook. Zij weten veel over de loop van de sterren... maar plotseling komt daar die verrassende Ster. Ze zoeken, ze reizen, ze doen navraag naar de betekenis. Ze geven het zoeken niet op als de Ster even verdwijnt. Ze volgen ze en vinden het Kind en zijn moeder en aanbidden hen!

Daar zijn nog enkele figuren, die minder onze aandacht trekken en die toch hun plaats en hun boodschap bij de kribbe hebben. Het zijn 3 dieren: **de os, de ezel en het schaap**. Ze staan daar te staan. Ze ademen, ze zijn zichzelf, ze zijn maar os, ezel en schaap. Elk met hun eigenheid: de os “kracht”, de ezel “luisterbereidheid”, het schaap “warmte”. Ze doen wat God hun te doen gegeven heeft. Stille aanwezigheid, voortdoen, doen wat moet, er gewoon “zijn”, zoals ze zijn.

Laten wij er eens over nadenken wie van de 3 wij telkens zélf zouden kunnen zijn ...



Bij de geboorte van Jezus, in de stal van Bethlehem, werden ook 3 geschenken aangeboden.

Daar is wel iets over te zeggen ...!

Het eerste van de 3 geschenken is “**mirre**”. Het is een geschenk dat erop wijst dat Jezus als mens “groot” zal worden en zal opkomen voor rechtvaardigheid. Hij zal vallen in de handen van mensen die wel zijn lichaam, maar niet zijn ziel kunnen doden.

Hij zal moeten sterven en “welriekend van mirre” rusten in een graf waarin nog nooit een mens gelegen heeft! Het tweede van de 3 geschenken is “**wierook**”. Het is een geschenk dat erop wijst dat Hij zich aan God zal toewijden door stilte op te zoeken, door in afzondering te bidden en te vasten. Dat zal gezien worden als wierook die opstijgt tot bij God.

Het derde van de 3 geschenken is “**goud**”. Het is een geschenk dat erop wijst dat Jezus er van dag tot dag zal aan werken om zo goed als God te zijn. Hij zal gezien worden door God daarboven in een leven “puur van goud”, in een goddelijk leven!

Laten wij er eens over nadenken welke van de 3 geschenken wij zélf kunnen geven aan God ...

Ja, Kerstmis heeft iets met het cijfer 3 te maken.

“3” is immers een “**heilig**” getal, bijzonder passend bij Jezus.

God zélf maakt zich klein als een kindje en wil onder ons komen wonen om ons leven te delen! Aan ons om in deze Kerstdagen aandacht te hebben voor de betekenis van dit feest. En vooral: om erover na te denken hoe wij zelf, zoals Jezus, “**goedheid, vrede en liefde**” als 3 bijzondere waarden kunnen uitstralen. Het mag aan ons te zien zijn, dat wij, zoals in het verhaal van boer Bavo en zijn 3 zonen, een (kerst)licht proberen te zijn voor anderen. De wereld mag er “vol” van zijn! Dan laten wij ons bijzonder goed inpassen in het grote Kerstgebeuren dat ook vandaag waarheid kan worden, als we er maar in geloven! Ja, dan kunnen wij zélf een beetje “heilig” worden, zoals het **Kerstekindje** dat komt in naam van de 3 goddelijke personen, door wie wij ons op Kerstmis bijzonder gezegend weten: de **Vader**, de **Zoon** en de **Heilige Geest**.

Diaken Danny Vandenbroucke

